

Fred en Evelien Kamphuis huurden voor deze reis een nieuwe VW-California camper bij het Campercentrum Amersfoort. Lees hier Freds uitgebreide relaas:



“Al een tijdje speelden wij met de gedachte een buscamper aan te schaffen. In februari had Evelien van een collega gehoord dat Henk Filippo een camper-wandelreis naar de Abruzzen zou organiseren en dat sprak ons gelijk aan. We houden van Italië en wandelen en dit was een uitgelezen kans om eens een VW California te huren en te kijken of een buscamper ons in de praktijk zou bevallen.

Bij Campercentrum Amersfoort hebben wij een hagelnieuwe VW California, handgeschakeld, 140pk, gehuurd en tijdens de introductie avond voor de huurders kregen wij er steeds meer zin in om met ons busje op stap te gaan.

Het is werkelijk verbazingwekkend hoe ingenieus zo’n camper in elkaar steekt. Alles klopt, op een kleine ruimte heb je alles bij de hand wat je nodig hebt. De ruime koelkast is een genot en tijdens een overnachting op 2.400 m hoogte en een buitentemperatuur van 3C was kwam de kachel goed van pas.

We waren vooral benieuwd hoe het slapen in het bovenbed zou bevallen, Fred is nl. 2 m lang. Nou, dat ging geweldig. Met één druk op de knop wordt het hefdak geopend en je slaapplek is gereed. De matras met de flexibele lattenbodem ligt heel goed en het bed was lang genoeg. Wel moet je even wennen om op een handige manier in bed te klauteren, maar na een paar dagen hadden we dat ook onder de knie.

De VW California rijdt geweldig, je kan het echt vergelijken met een nieuwe VW Golf. Op de Duitse Autobahn kan je lekker opschieten en de auto is daarbij heel stil en comfortabel. Parkeren is nooit een probleem en overal waar je met een personenauto kan komen kom je ook met je VW Camper. Henk had een fantastische route uitgestippeld, vaak hoog door de bergen. Elke keer als wij weer een grote camper of auto met caravan de berg op zagen zwoegen prezen wij ons gelukkig met ons busje. De mooie, nauwe straten in de Italiaanse bergdorpjes hebben ons nooit een probleem gegeven.

Kortom, we hadden een heel fijne vakantie door met Henk de Abruzzen te verkennen en niet in de laatste plaats ook dankzij onze VW Camper. De aanschaf van een eigen buscamper zal nog wel even op zich laten wachten, we merkten aan onze medereizigers dat je veel vrije tijd moet hebben om er maximaal van te kunnen genieten. Dat moment laat voor ons nog wel even op zich wachten, in de tussentijd zullen we zeker nog eens een VW Camper huren.”